

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Aan alle vrijwilligers, aandeelnemers, vrienden, het digitale netwerk van DEZINNEN en alle andere belangstellenden

Den Haag, 15 november 2019

Beste mensen,

Tijdens bijeenkomsten met aandeelnemers en vrijwilligers hebben we aangegeven dat het bestuur zich bezint op de toekomst van DEZINNEN. We spraken toen over “zeven bevlogen personen – moderne kloosterlingen – die DEZINNEN zouden kunnen/willen gaan dragen”.

Tegen de achtergrond van dat idee heeft het bestuur van DEZINNEN het afgelopen jaar verkennende gesprekken gevoerd met enkele adviseurs. Daarbij ging het niet om een klassieke analyse van sterkten en zwakten, uitdagingen en bedreigingen en het ontwerpen van scenario's, maar om de basale vraag naar het op eigentijdse wijze leven in en vanuit de christelijke traditie en de rol die DEZINNEN daarbij kan spelen.

Het bijgesloten document (*startdocument DEZINNEN vanaf 2020*) is in alle beknoptheid de eerste uitkomst van deze inspirerende gesprekken. Het startdocument is bedoeld om jullie bij te praten én is tegelijkertijd een aanzet tot een volgende stap.

Dit najaar gaan we als bestuur met dit startdocument als uitgangspunt én richtpunt op zoek naar een zevental mensen die bereid en in staat zijn de DEZINNEN de komende jaren mede te gaan dragen. We zoeken mensen die opstaan, die zich herkennen in de geschetste weg en deze mede inhoud en vorm willen geven.

Mensen die zich na lezing van het startdocument nader willen oriënteren op de voorliggende weg (met alle vragen wellicht) kunnen zich melden bij Theo Wierema.

Reacties graag richten aan thewierema@dezinnen.nl voor donderdag 15 december.

Met een vriendelijke groet,

Theo Wierema en David Renkema



I. In navolging

I.1 Context



In onze veranderende samenleving zet de leegloop van de kerken onverminderd door en blijkt ook het christelijk gedachtegoed uit het landschap te verdwijnen. We leven zondermeer in een seculiere tijd. Noch de kerken noch het christelijke gedachtegoed maken binnen die samenleving de eigen relevantie voor grote groepen aannemelijk. Het lijkt alsof er maar drie wegen uit dit verlies te zijn: een militant verzet tegen de moderniteit (sectarisme), vergaande aanpassing (marktdenken) of maatschappelijke relevantie (activisme).

DEZINNEN zoekt naar een vierde weg: leven en leren vanuit de christelijke traditie midden in deze seculiere – inmiddels al weer post-seculiere – tijd.

I.2 Doe dit tot mijn gedachtenis

De christelijke traditie houdt de herinnering levend aan Jezus van Nazareth. Hij roept ons op om tot zijn gedachtenis bijeen te komen en het brood te breken en ons te laten gezeggen door de God van liefde opdat wij getuigen van de waarheid die in God is. Alleen zo kunnen we het zout der wereld worden.

Deze oproep is wat ons betreft onontwijkbaar en formeert de kern van onze identiteit. Deze man, het mysterie van waaruit hij leefde en leerde, zijn dood en opstanding en hetgeen mede daardoor op gang is gekomen, staan centraal in wat wij bij DEZINNEN willen zijn en doen.

I.3 DEZINNEN op de markt

We willen bij DEZINNEN los komen van het marktdenken. Daarmee bedoelen we een denken dat zich vooral laat bepalen door wat nodig zou zijn om nieuwe groepen aan te spreken en door de veronderstelde behoeften van deze ‘klanten’. DEZINNEN wil een plaats zijn waar we ons openen voor datgene wat ons door Jezus en de christelijke traditie wordt aangereikt. Dit vraagt een herbezinning op onze wortels en vooral op de wijze waarop wij in navolging van Jezus van Nazareth midden in de wereld van nu christen willen en kunnen zijn.

I.4 Onze hulp is in de naam van de Heer

In zijn boek ‘Leven van wat komt’ schrijft Erik Borgman het volgende¹:

“Het is volgens het rooms-katholieke getijdengebed de opening van elke dag: *‘Heer open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen.’* Dit vers is afkomstig uit Psalm 51 (vers 17). Kort ervoor verwoordt deze psalm dezelfde bede nog indringender: *‘Verlos mij uit mijn sprakeloosheid’* (vers 16). Sprakeloosheid?! Is er dan niet aan de lopende band gepraat, meer dan genoeg geklets, volop gekrakeel? Worden er niet voortdurend meningen verkondigd en zienswijzen gepropageerd? Zeker, maar juist dát maakt ons sprakeloos met betrekking tot de ervaringen van dankbaarheid voor en verlangen naar de liefde van God die ons doet leven.”

Het gaat er om dat we stil worden, ons laten gezeggen in plaats van voortdurend vanuit ons eigen tijd- en cultuurgebonden perspectief het laatste woord te spreken over God, Jezus en traditie. Wij zijn niet het

¹ Leven van wat komt, Meinema 2017 p 217

middelpunt van het universum, wij leven vanuit het dragend mysterie dat wij onze liefdevolle God noemen. Het is deze God die volgens onze traditie tot ons wil spreken door zijn Zoon, de traditie van al die stuntelaars van profeten en brokkenmakers van apostelen en anderen opdat wij met andere ogen gaan zien en dán - zoals de Emmausgangers - ontdekken dat de Verrezene al enige tijd meeliep want *ons hart in ons brandde!* Alleen zo vinden wij de weg ten leven die we in navolging kunnen gaan.

Voor DEZINNEN betekent dit voor de weg die we willen gaan dat een spiritualiteit van ontvankelijkheid en openheid moet worden gestimuleerd en gekoesterd. Een spiritualiteit die ruimte maakt voor God's spreken en voor een leven van daar uit midden in de wereld. En dit dan altijd op onze hoede, gewapend met de onderscheiding der geesten, terwijl we ons laten voeden door onze traditie en de man die sprak: *'doe dit tot gedachtenis aan mij'*.

Zo kan naar wij geloven alleen gaandeweg duidelijk worden wat ons als netwerk in de komende jaren te doen staat en kunnen we dat vervolgens vertalen naar praktijken en activiteiten.

I.5 De weg die wij willen gaan

Deze weg willen wij bij DEZINNEN gaan; met voortdurend aandacht voor hetgeen navolging van Jezus hier en nu kan betekenen, met genoemde spirituele verdieping en tegelijk openheid voor wat zich maatschappelijk aandient en betrokkenheid vraagt. Hier stelt zich de vraag naar de wijze waarop wij dit handen en voeten willen geven.

II Een weg zoeken

II.1 Eigentijdse vorm vinden

Hoe geven wij concreet gestalte aan dit verlangen tot navolging in deze postmoderne, (post-)seculiere en geïndividualiseerde en samenleving waar wij zelf onderdeel van zijn? Wie om zich heen kijkt ziet de laatste decennia talloze experimenten op dit vlak. Er zijn 'vele wegen naar Rome' en dus zijn wij blij met elk project waarin wordt gezocht naar nieuwe wegen van geloven in navolging van Jezus van Nazareth. Tegelijk willen we recht doen aan de meer dan 17 jaar ervaring die we bij De Boskant en Dezinnen hebben opgedaan en ook aan de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaren in binnen- en buitenland op het punt van 'nieuwe projecten'.



Wij zoeken voor onze 4^e weg van geloven (zie I.1) een vorm die het mogelijk maakt om dit geloven gaandeweg te ontdekken, te leven, uit te diepen en te delen met al wie hier naar op zoek is. Volgens het bestuur is bij het vinden, uitwerken en concretiseren van deze vorm een toegewijde groep mensen nodig die *dit proces van ontdekken, leven, uitdiepen en delen van eigentijds geloven* wil dragen. Noem deze groep de kern van een netwerk van betrokken gelovigen of van een christelijke gemeenschap die elkaar vinden op deze 4^e manier van geloven.

II.2 Concrete vragen

Waarom moet je denken bij die 'vorm' die we zoek? Wat dacht je hiervan (als begin): Hoe kunnen wij elkaar en anderen inspireren tot navolging? Welke plaats en inhoud heeft liturgie binnen die 4^e weg van geloven? Hoe verhoudt zich dit tot het Avondgebed en de inrichting van de maandagavond zoals dat nu wekelijks bij DEZINNEN is? In hoeverre sluiten we aan op het dagelijks ritme van mensen? Hoe stimuleren en ondersteunen wij mensen bij het ontwikkelen van een spiritualiteit van ontvankelijkheid? Hoe verhoudt die zich tot ons deel uitmaken van de samenleving en onze maatschappelijke rol? Met welke inhoud en langs

welke kanalen/media presenteren we ons en hoe faciliteren en steunen we de onderlinge verbondenheid?
Welke 'best practises' zijn er in dit kader waarvan we kunnen leren?

II.3 'De zeven'

Hiertoe zoeken wij zeven mensen binnen, rond, buiten DEZINNEN. Mensen die zich herkennen in ons verlangen naar deze liefde die ons doet leven en die zich in Jezus op ultieme wijze heeft doen kennen. Mensen ook die dit in hun leven en samen met anderen verder willen uitdiepen en dit via DEZINNEN met anderen willen delen. Wij beseffen dat we veel van deze mensen verwachten.

Allereerst een persoonlijk christelijk geloofsleven, een eigen spiritualiteit. Daarnaast de bereidheid en het enthousiasme om zich juist als mensen van de 21^e eeuw te willen voegen in de geschetste traditie en het hier beschreven uitgangspunt, al levend en lerend. Ook zal de beschikbare tijd van belang zijn. Wij denken dat men gemiddeld 6 – 8u per week moet willen (en kunnen) vrijmaken om dit goed te kunnen doen. Daarbij hopen we dat er veel mensen mee willen doen en we zo mensen telkens voor de duur van minimaal één jaar voor deze rol kunnen vragen.

II.4 Groeiproces

Met de mensen die belangstelling hebben en zich aanmelden (zie hieronder) start vanuit het bestuur in 2020 een korte fase van persoonlijke kennismaking en verkenning van wat dat 'vinden van de vorm' kan inhouden. Hierna start de tweede fase waarin door 'De zeven' concreet zal worden gewerkt aan het concretiseren van de onder II.1 bedoelde vorm. Daarbij zullen we in de wijze van werken dit van begin af aan trachten te doen vanuit de eerder genoemde 'spiritualiteit van ontvankelijkheid'(I.4)

Uitkomsten van dit proces zullen gevolgen hebben voor de wijze waarop DEZINNEN in de toekomst zal gaan werken. Het bestuur van DEZINNEN faciliteert het proces en blijft verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van DEZINNEN.

Belangstelling?

Mensen die belangstelling hebben kunnen zich voor **15 december** wenden tot Theo Wierema, zo mogelijk met een motivatiebrief en een korte biografie. We zullen in **januari 2020** een kennismakingsbijeenkomst met hen beleggen.



Met wie na die bijeenkomst daadwerkelijk geïnteresseerd zijn om mee te doen worden daarna korte gesprekken gevoerd. Daarna zal op **1 maart 2020** het proces van kennismaking en verheldering binnen de kerngroep beginnen.

'Geloven gaat niet om overtuigingen maar om knielen, buigen, zuchten, bidden, een kaars aansteken, zegenen en zegen ontvangen.' Romano

Guardini

|

'De gelovige van de toekomst is een mysticus.' Karl Rahner

