

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

(naar: Christian Wiman)

*Geloven is dynamisch,
openbrekend, niet iets
onveranderlijks waar je
je aan vastklampt in het
wisselvallige leven.
Het is precies dat
wisselende en rommelige
proces van het leven zelf
dat zich aan je doet kennen
en waartegen je 'ja' zegt.*

nieuwe
wegen

Het duurt langer dan we hoopten. Bij het ter perse gaan van deze aangepaste uitgave van de Seizoenfolders van DEZINNEN is de vaccinatie in NL op gang gekomen. Het zal echter nog even duren voordat dit zich gaat vertalen naar wat meer 'normaliteit'. Hoe die er uit gaat zien zal de tijd ons leren. Maar alleen al dat beseft, dat de tijd ons de dingen – soms hardhandig - leert, is wellicht winst. Weer weten dat we de toekomst niet naar onze hand kunnen zetten lijkt me een mooi beseft om vanuit te leven in 2021. Leven van wat komt vraagt één vertrouwen als van Abraham en Jezus. Theo Wierema

voorjaar 2021

dezinnen inspireert mensen met het beste uit de christelijke traditie.

DEZINNEN

Katholiek netwerk voor inspiratie
en dialoog

Postadres

Juliana van Stolberglaan 154,
2595 CL Den Haag

Telefoon

06-22607908 (ma 11.00-15.00
en vr 09.00 - 11.00)

E-mail/site

info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl

ING-bank

IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57

KvK

62406299

Blijf op de hoogte!

**Volg de digitale maandagenda
van DEZINNEN.**

**Daarin wordt u op de hoogte
gehouden van actuele aanpas-
singen.**

**Aanmelden voor de gratis
digitale maandagenda op
website www.dezinnen.nl
Vergeet niet het hokje
aan te vinken bij 'ik wil de
Nieuwsbrief ontvangen'.**

**Voor actuele stand van zaken
en andere activiteiten;
zie www.dezinnen.nl**



Praha febr 2019



DEZINNEN

Emmaüskerk zijn

begint met op weg gaan met elkaar.

*Het speelt zich af in het dagelijkse leven,
daar waar mensen elkaar ontmoeten.*

Ontmoeten is een kunst

het heeft alles te maken met niet moeten:

je moet niet beantwoorden

aan mijn wensen of verwachtingen,

je moet niet perfect zijn, niet sterk,

je mag zijn wie je bent,

iemand die mee op weg gaat ...

misschien is dat onze opdracht

gewoon meegaan, aanwezig zijn ...

vaak incognito, het is niet erg

als wij als Kerk niet herkend worden,

het is niet erg als de Christus in ons niet herkend wordt ...

als Hij maar gebeurt.

Anne Verbanck (naar Berty Bergmans)

diepte

**THE FACT THAT JELLYFISH
HAVE SURVIVED FOR 650
MILLION YEARS DESPITE NOT
HAVING BRAINS GIVES HOPE
TO MANY PEOPLE.**



the idealist

VIERINGEN, MEDITATIES & (GELOOFS-)VERDIEPING

Bij alle activiteiten geldt dat we ons houden aan de actuele richtlijnen van het RIVM. Kijk om die reden ook op www.dezinnen.nl voor actueel nieuws en eventuele bijstellingen.

program

GELOVEN OP MAANDAG – wekelijks avondgebed met DEZINNEN

**Iedere maandag van 18 januari t/m 28 juni van 18.15 – 18.45u
(aansluitend koffie/thee)**

Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal / hal

Om 18.15u onze wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, onze levens willen vieren en in Gods licht willen stellen. In deze tijd houden we het voorlopig bij koffie/thee en zal er vooralsnog niet worden gezongen. Zie aparte flyer 'Geloven op maandag'

DEZINNEN - Online- boekbespreking via ZOOM

Start: Woensdag 10 februari 19.00 - 19.55u (vervolgdata/tijden in overleg)

Max 5 deelnr opgave vóór 6 febr via info@dezinnen.nl

We lezen telkens zelf een stuk uit het boekje 'Hoe houd ik het geloof fris' en delen via ZOOM onze bevindingen met elkaar.

Aanschaf boekje is nodig. Meer info op website.



Goede Vrijdag – meditatieve viering

Vrijdag 2 April 18.00 – 19.00u (let op afwijkende tijd!)

Locatie: Christus Triumfatorkerk- Kerkzaal

In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth naderen we de kern van ons leven. Dáár geeft het leven zich in al haar diepte bloot. Ieder jaar opnieuw vieren we onze verbondenheid met dit mysterie dat onze levens draagt en dat als de levende God met ons meereist.

Paaswake – wachten op het licht dat komt

Zondag 4 april 05.30 – 06.30u met - indien mogelijk -

eenvoudig ontbijt voor wie wil – vrije gift

Locatie: Christus Triumfatorkerk – Kerkzaal Opgave: uiterlijk 10/4 20u

Tussen Goede Vrijdag en Pasen keert wat een nederlaag lijkt tot een overwinning van de zachte krachten. Niet zelden komt het licht naar binnen door een kier onder de gesloten deur of door een scheur in de muur. We vieren de opstanding van Christus met het Exultet, verhalen ten leven en wachten op het licht. Na afloop een eenvoudig ontbijt voor wie wil.

Christelijke meditatie bij DEZINNEN

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden januari t/m juni

16.00 – 16.45u (deur open v.a. 15.45u - kleine gift)

Locatie: Christus Triumfatorkerk- kerkzaal

Christelijke Meditatie wordt ook wel het gebed van het hart genoemd. De menselijke geest wordt zich enkel in diepe stilte bewust van zijn eigen bron. Meditatie is dan de reis vanuit de geest naar het hart, waar God aanwezig is. Door eenvoudig bij God aanwezig te zijn, worden we gevormd tot de persoon die God heeft bedoeld. (John Main) Info: Dorothé van de Wetering: 06 4505 1171 of d.vandewetering@telfort.nl Zie ook aparte flyer over 'Christelijk Meditatie bij DEZINNEN'

Zin.com – geloofsverdieping bij DEZINNEN

8 x per jaar op de 4e maandagavond van de maand van 19.30 – 20.45u

Locatie: Christus Triumfatorkerk – zaal DEZINNEN

Binnen de christelijke traditie je eigen geloofsweg vinden in navolging van Jezus van Nazareth. Dat doen we bij Zin.com door 8 keer per jaar bijeen te komen en met elkaar onze eigen zoektocht te delen, elkaar te inspireren en elkaar scherp te houden op deze weg. Info: info@dezinnen.nl Zie ook aparte flyer over Zin.com



DEZINNEN – in verandering

Maandelijks op vrijdagochtend Locatie: Christus Triumfatorkerk

Halverwege 2020, in coronatijd, is bij DEZINNEN een groepje mensen onderweg gegaan. Mensen die zich aangesproken voelden door het 'startdocument DEZINNEN vanaf 2020'. Met het verlangen om de navolging van Jezus concreet te maken wil deze groep een vorm van contemplatief christelijk leven vinden die past bij henzelf en in de stad anno 2020.

DEZINNEN bijbelleesgroep

Maandag 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni.

Tijd: 19.30-21u € 3,- per keer.

Locatie: Christus Triumfatorkerk

Verder lezen in het evangelie volgens Matteus. Voorkennis is niet nodig, tekst wordt van te voren uitgedeeld. Verplichte opgave alleen voor de eerste bijeenkomst, uiterlijk 1 maart bij info@dezinnen.nl. Gaat door bij minimale deelname van 7 personen, maximaal 12 personen.

Begeel: Elizabeth Boddens Hosang