

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Bezinning en verdieping

Geloven is dynamisch, openbrekend, niet iets onveranderlijks waar je je aan vastklampt in het wisselvallige leven. Het is precies dat wisselende en rommelige proces van het leven zelf dat zich aan je doet kennen en waartegen je 'ja' zegt.

(naar: Christian Wiman)

Foto: Kloostergang - Unterlindenmuseum Colmar

januari-juni 2023

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

de boskant

RK SPIRITUEEL CENTRUM



AGENDA

Dit voorjaar bij DEZINNEN een basisprogramma. Pas op de plaats, tijd en ruimte makend om ons te bezinnen op hoe we verder gaan (zie ook verderop in deze programmakrant)

JANUARI

WO	04.01	16.00u	Eerste Christelijke Meditatie van het seizoen bij DEZINNEN
MA	09.01	18.15u	Eerste Avondgebed van het seizoen bij DEZINNEN
VRIJ	13.01	10.30u	Eerste Schrijfcafé van het seizoen bij DEZINNEN
ZA	28.01	13.30u	Tweegesprek - Mark Robin Hoogland cp

FEBRUARI

MA	13.02	19.15u	Eerste Bijbellesgroep van het seizoen bij DEZINNEN
VRIJ	17.02	15.30u	'Moet je lezen' – Het verlaten individu – David Renkema

MAART

MA	20.03	19.30u	'Zondagmorgen' - Willem Jan Otten
----	-------	--------	-----------------------------------

APRIL

VRIJ	07.04	18.00u	Goede Vrijdag – meditatieve viering
ZO	09.04	05.30u	Paaswake – wachten op het licht

JUNI

VRIJ	09.06	15.30u	Moet je lezen – 'Leven van wat komt' - Theo Wierema
MA	26.06	18.15u	Laatste Avondgebed van het seizoen, Seizoensafsluiting bij DEZINNEN

Datum 2e Tweegesprek - met Elze Riemer - n.n.b.

Zie website voor info.

- Raadpleeg altijd onze website voor de actuele informatie over de activiteiten. (o.m. annuleringen vanwege ziekte, corona, weersomstandigheden of ad hoc activiteiten)
- Graag tijdig inschrijven via de website www.dezinnen.nl of via: info@dezinnen.nl
- Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten van 1 juli t/m 3 september

GELOVEN OP MAANDAG

Dat hoort bij DEZINNEN. Midden in het leven staan en daar ruimte maken voor wat Lucebert 'de zachte krachten' noemt. Jezelf niet gek laten maken door- en willen verliezen aan de stad; de haast, de tijdnood, het moeten presteren, uitblinken en alsmar meer, verder, anders en het jezelf moeten zijn tot in de haarvaten en eigenlijk niet weten wat dat is. Wat weten wij eigenlijk van het leven, de wereld, onszelf? Passanten zijn we, mensen van onderweg, die verlangen, lijden, vrezen, hopen, liefhebben en voorbijgaan. Daarom 'geloven op maandag'; hier en nu gebeurt het, elk moment opnieuw; schijnt licht door de kieren heen en is het Koninkrijk van God rakelings nabij voor wie wil zien en horen.

Theo Wierema

GELOFSVERDIEPING

Groep Z; contemplatief leven in de stad Maandelijks op vrijdagochtend

Locatie: Christus Triumfatorkerk

In 2020 zijn we met elkaar op weg gegaan. Wat ons verbindt is dat we 'midden in de stad' contemplatief willen leven in navolging van Jezus van Nazareth en in de christelijke traditie. Als moderne mensen met onze eigen vragen, twijfels, verlangens en verdriet ervaren we de verrassende vitaliteit van onze traditie en blijkt het een goede weg om te gaan, ook voor wie kritisch en met open blik in het leven wil staan. Voor belangstellenden is er de mogelijkheid om kennis te maken door een ochtend mee te doen. Belangstelling? Mail: theowierema@dezinnen.nl o.v.v. Groep-Z. Zie ook de aparte folder over Groep Z.

DEZINNEN bijbellesgroep

Maandag 13 februari, 13 maart, 8 mei en 12 juni.

Tijd: 19.15-20.30u € 3,- per keer.

Locatie: Christus Triumfatorkerk, opgave 1e keer verplicht voor 7 februari via info@dezinnen.nl

Om een beeld te krijgen hoe de vroege volgelingen van Jezus leefden, wat ze geloofden en hoe ze met de uitdagingen van het dagelijks leven omgingen, gaan wij lezen uit enkele brieven van Paulus: gericht aan de Filippenzen, en de Kolossenzen. Alle avonden zijn aansluitend op het Avondgebed (18.15u). De bijbellesavond start om 19.15u, tot uiterlijk 20.30u. Geen voorkennis nodig, teksten worden uitgedeeld (uit de NBV). Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang. Minimum aantal deelnemers: 5, maximum 12.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Schrijfcafé voor Vrouwen

Iedere 2e vrijdag 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6

Tijd: 10.30-12.30 u - Entree € 12,- (incl. koffie/thee)

Locatie: Christus Triumfatorkerk

Schrijf je graag brieven, kaarten gedichten? Houd je van levensverhalen en dagboeken? Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om zelf te schrijven? Kom dan naar het Schrijfcafé voor Vrouwen onder leiding van Joyce Kappetein, docent creatief schrijven. Ervaring is niet noodzakelijk. Graag zelf pen en papier meenemen. Wil je meer weten? Stuur een mail naar: kappeteinj@gmail.com

Tweegesprek - Mark Robin Hoogland c.p.

**Zaterdag 28 januari 13.30 - 14.30 u en daarna thee
Christus Triumfatorkerk Inschr. t/m 25/1**

Toegang: € 5,-

In dit Tweegesprek bij DEZINNEN is pater Mark-Robin Hoogland CP onze gast. Hij is theoloog, heeft ervaring in verschillende pastorale en bestuurlijke functies en is kloosterling in de Congregatie van de Passionisten. Wat betekent het om als kloosterling ook rollen buiten het klooster te vervullen en andersom? Hoe beleeft hij deze periode waarin kloostergemeenschappen grote veranderingen doormaken? Wat wil hij meegeven aan degenen die op zoek zijn naar een eigen vorm van contemplatief leven?





Moet je lezen - 'Het verlaten Individu': van Esther van Fenema
Vrijdag 17 februari 15.30 – 16.30u
Christus Triumfatorkerk
Inscr. t/m 14/2 Deelname: € 3,-

Inmiddels bekend bij DEZINNEN. Een inleider die een half uur vertelt over een boek dat je moet lezen en er dan met de aanwezigen over in gesprek gaat. Dit keer: David Renkema over 'Het verlaten individu' (2022) van Esther van Fenema.

Voor wie de verdieping zoekt, zich graag laat bijpraten alvorens het boek te kopen. Of graag wil horen wat een ander uit het reeds gelezen boek heeft gehaald. De nadruk ligt bij deze activiteit op verrijking, dialoog, verdieping, niet op dispuut of discussie.

'Zondagmorgen' – over het missen van God - Willem Jan Otten

(uitgestelde lezing van najaar 2022)

Maandag 20 maart 19.30u

Christus Triumfatorkerk

Inscr. t/m 17/3 Toegang: € 8,-

Toen de pandemie kerkgang onmogelijk maakte, besloot Willem Jan Otten van



het missen van de mis een deugd te maken. Hij schreef het boek waar hij sinds zijn doop in 1999 van heeft gedroomd: een essay dat week na week reageert op het liturgisch jaar, volgens hem het grootste kunstwerk van de westerse beschaving. 'Zondagmorgen' werd een verslag van een persoonlijke 'tocht naar binnen', dwars door alle 52 zondagen van het jaar. Otten komt hierover vertellen.



Moet je lezen - 'Leven van wat Komt': van Erik Borgman

Vrijdag 9 juni 15.30 - 16.30u Christus Triumfatorkerk
Inscr. t/m 6/6 Deelname: € 3,-

Een inleider die een half uur vertelt over een boek dat je moet lezen en er dan met de aanwezigen over in gesprek gaat. Dit keer: Theo Wierema over met name Hoofdstuk 5 uit 'Leven van wat komt' (2017) van Erik Borgman. Voor wie de verdieping zoekt, zich graag laat bijpraten over een boek alvorens het te lezen. Of graag wil horen wat een ander uit het reeds gelezen boek heeft gehaald. De nadruk ligt bij deze activiteit op verrijking, dialoog, verdieping, niet op dispuut of discussie.

De tekst van Hoofdstuk 5 ontvangen deelnemers na inschrijving.



viering
meditatie

GELOVEN OP MAANDAG -

Avondgebed DEZINNEN

Iedere maandag van 9 jan t/m 26 jun 18.15 – 18.45u
(aansluitend koffie/thee)

Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal / hal

Om 18.15u onze wekelijkse viering van ca. 30 minuten. Een vast moment in de week waarop we samen stil worden, onze levens willen vieren en in Gods licht willen stellen. Na afloop koffie/thee en even tijd om bij te praten, elkaar te ontmoeten.

Zie aparte flyer 'Geloven op maandag'

Goede Vrijdag - meditatieve viering

Vrijdag 7 april 18.00 – 19.00u (let op afwijkende tijd!)

Locatie: Christus Triumfatorkerk- Kerkzaal

In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth laat het leven zich kennen en naderen we de kern van ons leven. In een samenleving die steeds minder lijkt te verdragen naarmate haar strijd tegen onrecht en lijden stringenter wordt, vieren we op Goede Vrijdag het sterven van een goed en onschuldig mens. Over hoe het kwaad goede mensen treft, we elkaar vaak ook niet kunnen redden en redding toch wordt aangezegd.

Paaswake - wachten op het licht dat komt



Zondag 9 april 05.30 – 06.30u - vrije gift

Locatie: Christus Triumfatorkerk – Kerkzaal

Opgave: uiterlijk 7/4 18u

Tussen Goede Vrijdag en Pasen keert wat een nederlaag lijkt tot een overwinning van de zachte krachten. Niet zelden komt het licht naar binnen door een kier onder de gesloten deur of door een scheur in de muur. We vieren de opstanding van Christus met het Exultet, verhalen ten leven en we wachten op het licht. Na afloop een eenvoudig ontbijt voor wie wil.

Christelijke Meditatie bij DEZINNEN

Iedere 1e en 3e woensdag van de maanden januari t/m juni
16.00 - 16.45u (deur open v.a. 15.45u - kleine gift)

Locatie: Christus Triumfatorkerk - kerkzaal

Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnegaan in de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min). Vooraf en erna wordt een tekst gelezen. Informatie: Dorothe v.d. Wetering, 06 4505 1171 d.vandewetering@telfort.nl informatie: www.wccm.nl *Zie ook aparte flyer over 'Christelijk Meditatie bij DEZINNEN'*

Geloven is als een sleutel om de werkelijkheid te openen, haar ware gedaante zichtbaar te maken en tot spreken te brengen. Is dat niet waar het leven van Jezus om draaide?

De werkelijkheid zelf aan het woord latend in de ontmoetingen met mensen, de stiltes die hij zocht, onderweg door het landschap en in de storm van die laatste week? En waren zijn leerlingen vanaf toen niet 'de geraakten', de 'veranderden' die op hun beurt de werkelijkheid wilden openen, zichtbaar maken en tot spreken brengen in hun eigen levens en die van anderen? In hun voetspoor wil DEZINNEN verder. Een reis van 20 jaar Boskant en DEZINNEN bracht ons hier.

Wat betekent navolging van die Mens en zijn volgelingen anno nu voor ons en voor DEZINNEN? Daar gaan we dit voorjaar op verschillende manieren mee bezig. Even geen vol programma maar tijd en ruimte om het hier over te gaan hebben.



Unterindemuseum Colmar Fr.

DEZINNEN bezint zich dit voorjaar

Meer hierover in de nieuwsbrief en op de website van DEZINNEN



hier
postzegel

Dezinnen
J. van Stolberglaan 154
2595 CL Den Haag

Je kunt ons steunen door vriend of aandeelnemer van Dezinnen te worden. Wellicht wil je vrijwilliger worden bij ons unieke project. Desgewenst geven we je graag meer informatie.

- ik wil het programma twee keer per jaar per post ontvangen (en maak daartoe € 3,50 p/jr over)
- ik ben geïnteresseerd om vrijwilliger te worden
- ik wil meer informatie over ...
- ik steun als 'Vriend van Dezinnen' (€ 10,- of meer p/j)
- ik steun als 'Aandeelnemer van Dezinnen' (€ 25,- of meer p/j)
- ik wil dat mijn adres uit het bestand wordt verwijderd
- anders:

naam	_____
adres	_____
pc/plaats	_____
telefoon	_____
email	_____

DEZINNEN

Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Postadres Juliana van Stolberglaan 154,
2595 CL Den Haag

Telefoon 06 20228973

Secretariaat open Maandag 09.00 - 15.00u

E-mail/website info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl

ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57

KvK 62406299

Druk & Vormgeving Van Rooijen Grafisch, Vleuten



DEZINNEN

Blijf op de hoogte!

Ontvang automatisch de digitale maandagenda van DEZINNEN. Daarin wordt u op de hoogte gehouden van actuele programma-aanpassingen en ad hoc activiteiten.

Aanmelden voor de GRATIS digitale maandagenda op website www.dezinnen.nl

- Rechts bovenaan op 'INSCHRIJVEN' klikken
- Het formulier dat verschijnt invullen.
- Vergeet niet het hokje aan te vinken bij 'ik wil de Nieuwsbrief ontvangen'