

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Den Haag, 12 januari 2024

PERSBERICHT

‘Charles Taylor; Geloven in een Seculiere tijd

– Iemke Epema *Reeks: Geloven in de 21^e eeuw 2*



Charles Taylor is een van de meest invloedrijke figuren in de hedendaagse godsdienstfilosofie. Voor zeer velen is hij een eminent wetenschapper die in zijn werk én persoonlijk leven - hij is rooms katholiek - laat zien dat religiositeit en geloven ook in een ‘seculiere tijd’ als de onze voor de hand liggende opties zijn. Iemke Epema neemt ons mee in zijn fascinerend en inspirerende denken dat niet alleen laat zien ‘hoe de wereld zo veranderd is’, maar ook hoezeer het religieuze, het transcendente van levensbelang is en zich laat vinden in wat Taylor de ‘subtiele talen’ noemt; de poëzie, de film, de beeldende kunsten en zo veel meer.

Dr. Iemke Epema is dominee en lid van het pastorale team van de Oosterkerk (PKN) te Zwolle.

Datum: Maandag 15 april 19.30 – 21.15u
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 den Haag
(vanaf CS 2^e halte tramlijn 2 en 6 richting Leidschenhage)
Inschrijving: via de website: www.dezinnen.nl of per mail: info@dezinnen.nl t/m12/4
Toegang: € 8,-



Charles Taylor



Niet voor publicatie: Meer informatie: Theo Wierema, 06 20228973, thewierema@dezinnen.nl