

DEZINNEN

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog

Den Haag, 12 januari 2024

PERSBERICHT

‘Vrede op aarde’ – over ‘heil en redding’ in deze tijd – Stefan Paas



Onlangs verscheen zijn nieuwe boek ‘Vrede op aarde, over heil en redding in onze tijd’. Daarin stelt Paas de vraag naar de betekenis van christelijk geloven anno 2024. Hij doet dat in een persoonlijke zoektocht waarbij zijn bevindelijke geloofsoopvoeding ter sprake komt maar ook zo veel meer.

Waar het hem om gaat moge duidelijk zijn. Het Christelijke verhaal is volgens hem waardevol, relevant en in zekere zin ‘echt’ genoeg om christenen – en anderen – in deze moderne tijden (weer) te raken en te bezielen. Hij komt er over spreken en gaat daarna hierover met de aanwezigen in gesprek.

Stefan Paas is hoogleraar Missiologie aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

Organisatie: DEZINNEN & Christus Triumfatorkerk.

Datum: Dinsdag 6 februari 19.30 – 21.15u
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 den Haag
(vanaf CS 2^e halte tramlijn 2 en 6 richting Leidschenhage)
Inschrijving: via de website: www.dezinnen.nl of per mail: info@dezinnen.nl t/m 2/2
Toegang: € 8,-



Niet voor publicatie: Meer informatie: Theo Wierema, 06 20228973, thewierema@dezinnen.nl